

Voor anderen leven

Lawson Trotman



"Een hartstochtelijke oproep tot volwassenheid, geestelijke voortplanting en geestelijk ouderschap om de Grote Opdracht te helpen vervullen".

A Navigator Seminar

Prepared by Jim Downing





Een boodschap gegeven door Dawson Trotman in 1955

Inleiding

Honderdduizenden zijn uitgedaagd en vele levens zijn veranderd door het horen van de audio en het lezen van de gedrukte versies van *Voor anderen leven*. Ik geloof dat elke christen op aarde de impact van deze boodschap uit het hart van God zou moeten ervaren. Hieronder volgt een voorstel voor een halve dag training met behulp van ***Voor anderen leven***:

- **Luister sessie (47 min)** - Individuen of groepen luisteren naar de opgenomen boodschap.
- Pauze (15 min)
- **Lees sessie (30 min)** - Lees het volgende bewerkte transcript van *Voor anderen leven*.
- Pauze (15 min)
- **Toepassing Sessie (60 min)** - Schrijf de antwoorden op de gestelde vragen op en bespreek ze.

Er is een halve eeuw verstreken sinds de Heer Dawson Trotman bij Zich nam. De miljoenen die beïnvloed zijn door de Navigators van vroeger en nu zijn levende en blijvende monumenten voor zijn leven en bediening.

Een 47 minuten durende samenvatting van de kwesties die diep in Trotman's ziel brandden.

Van de vele woorden die hij sprak en schreef, is de boodschap van 5700 woorden en 47 minuten die hij tijdens de laatste maanden van zijn leven gaf aan een conferentie gesponsord door een organisatie "Terug naar de Bijbel", het meest bekend, gelezen, gehoord en geciteerd. De boodschap bevat de onderwerpen die Dawson Trotman het meest na aan het hart lagen.

Zoals de Afscheidsrede van George Washington en de Tweede Inhoudingsrede van Abraham Lincoln de filosofie en overtuigingen samenvatten waardoor zij werden gedreven, zijn Skip Gray, LeRoy Eims en anderen die de oorspronkelijke toespraak hebben gehoord, het erover eens dat dit zijn beste verbale verpakking was van de principes waarvoor hij leefde en werkte.

Het was niet typerend voor Dawson om zijn boodschap een titel te geven, maar de toehoorder werd zonder enige twijfel gelaten over het gepresenteerde onderwerp. De uitgevers van de getranscribeerde opname gaven het de titel: *Voor anderen leven*, en hebben enkele namen en illustraties weggelaten.

De paragraaftitels in de gepubliceerde uitgave hebben velen geholpen de inhoud te begrijpen, maar naar mijn mening worden de punten die Trotman naar voren bracht niet voldoende belicht.

In de boodschap gebruikte hij de woorden ***produceren, vermenigvuldigen...***, en ***reproducerend*** 11 keer en ***vermenigvuldigen*** 7 keer. ***Volwassenheid*** wordt 6 keer genoemd en ***onvolwassenheid*** 3 keer. Hij gebruikte de woorden ***geestelijke ouder*** twee keer ***geestelijk ouderschap*** 1 keer..

Opvolging wordt slechts twee keer genoemd, hoewel het concept een vijfde van zijn boodschap uitmaakt. Deze term kwam in algemeen gebruik in de christelijke woordenschat met het Billy Graham tijdperk. Dawson leek zich meer op zijn gemak te voelen met de meer intieme gezinstermen die hij al twintig jaar gebruikte, zoals opvoeding, en ouderschap, geestelijke kinderen enz.

Verrassend genoeg gebruikte hij niet de woorden EVANGELISAIE of DISCIPEL¹ noch verwees hij naar 2 TIMOTHEUS 2:2. Hij gebruikte niet de woorden GENERATIE of GENERATIES maar illustreerde het concept zeer

¹ In de late jaren 1950 bedacht Lorne Sanny het woord "discipelmaker". Het zou spoedig een standaardwoord worden in het vocabulaire van christelijke werkers en het gebruik van het woord discipel werd versneld. Lorne redeneerde dat als er discipelen gemaakt moesten worden, er noodzakelijkerwijs discipelenmakers moesten zijn.

met geweld. Hij leek meer te neigen naar het familiale concept van ouders, grootouders en overgrootouders dan naar de relatie leraar-leerling van II Timoteüs 2:2 of de niet-geestelijke term familielid, discipel.

Ongeveer 20 procent van zijn boodschap ging over FOLLOW-UP, 18 procent over waarom christenen zich niet voortplanten, 12 procent over de parallel tussen lichamelijke en geestelijke voortplanting en vermenigvuldiging, 12 procent over het toegewijde leven, en 10 procent over Schriftgeheugen.

De sleutel tot de titel die hij aan de boodschap had kunnen geven zijn de punten die hij het meest krachtig beargumenteerde:

1. "Vergeet niet dat niets onder de hemel behalve zonde, onvolwassenheid en gebrek aan gemeenschap je in een positie brengt waarin je je niet kunt voortplanten."
2. "Maar wanneer alles goed is tussen jou en de Heer, ongeacht hoeveel of hoe weinig je intellectueel weet, vanuit het standpunt van de wereld, kan je een geestelijke ouder zijn En dat kan overigens zijn wanneer je nog heel jong bent in de Heer."
3. "Het Evangelie verspreidde zich in de eerste eeuw over de bekende wereld zonder radio, televisie of drukpers, omdat deze mannen voortbrachten die zich voortplantten."

Iedereen kan deze boodschap beluisteren of downloaden op DiscipleshipLibrary.com. Men zou alleen volledig onder de indruk zijn van de boodschap als men deze persoonlijk of op videoband had gehoord en zijn lichaamstaal kon zien en het emotionele vuur en de overtuiging waarmee hij de boodschap bracht, kon horen. De gedrukte versie kan het zicht- en geluidseffect waarmee hij de boodschap aan de emoties overbrengt niet dupliceren, maar kan wel de belangrijkste oogpoort zijn als kanaal om deze waarheden naar het intellect en de wil te trechteren.

In zijn boek, The Navigator, zegt auteur Robert Foster: "Een van de mannen die Dawson zijn hele volwassen leven het meest nabij stond, was Jim Downing" .

Ik kende hem zeer goed en hoewel ik veel meer vermaningen van hem kreeg dan ik gaf, stond hij altijd open voor suggesties die een productie dichterbij zijn standaard van uitmuntendheid zouden brengen.

Als Dawson mij had gevraagd de gedrukte versie van deze boodschap, gegeven op de Terug naar de Bijbel-conferentie, te bewerken, zou ik de volgende titel hebben voorgesteld:

"Een hartstochtelijke oproep tot volwassenheid, geestelijke voortplanting en geestelijk ouderschap om de Grote Opdracht te helpen vervullen".

Zonder iets van zijn woorden weg te laten in de uitgeschreven versie, zou ik hem hebben voorgesteld zijn onderwerpen te groeperen in 12 hoofdrubrieken en 19 subrubrieken, enkele definities toe te voegen, en een lijst met vragen voor de discussie op te stellen.

Door Zijn genade,

Jim Downing

² The Navigator, Robert Foster, Page 148.

Voor anderen leven

Alawson Trotman

De parallel tussen lichamelijke en geestelijke voortplanting en vermenigvuldiging

Een paar jaar geleden, tijdens een bezoek aan Edinburgh, Schotland, stond ik op High street, vlak bij het kasteel. Terwijl ik daar stond, zag ik een vader en moeder op me afkomen met een kinderwagen. Ze zagen er heel gelukkig uit, waren goed gekleed en blijkbaar welgesteld. Ik probeerde een glimp op te vangen van de baby toen ze passeerden en toen ze mijn belangstelling zagen, stopten ze om me naar het kleine, roze wangetjes tellende familielid te laten kijken. Ik keek even naar hen terwijl ze verder liepen en bedacht hoe mooi het is dat God een man toestaat één vrouw te kiezen die hem het mooiste en liefste lijkt, en dat zij hem kiest uit alle mannen die ze ooit gekend heeft. Dan voegen zij zich bij elkaar en God geeft hun in Zijn plan de middelen tot voortplanting! Het is prachtig dat er in hun gezin een klein kind wordt geboren, met een aantal eigenschappen van de vader en een aantal van de moeder, een aantal van zijn uiterlijk en een aantal van het hare. Ieder ziet in die baby een afspiegeling van degene van wie hij of zij houdt.

Toen ik dat kleintje zag, kreeg ik heimwee naar mijn eigen kinderen, van wie ik veel hou en van wie ik de gezichten al een tijd niet meer had gezien. Toen ik daar bleef staan, zag ik een andere kinderwagen. Het was een tweedehands ding en erg wankel. De vader en moeder waren duidelijk arm. Beiden waren slecht en eenvoudig gekleed, maar toen ik aangaf dat ik hun baby wilde zien, stopten ze en lieten me met dezelfde trots als de andere ouders hun kleine kind met roze wangen en mooie ogen zien.

Ik dacht toen deze op weg gingen: "God heeft dit kindje, waarvan de ouders arm zijn, alles gegeven wat Hij de ander ook heeft gegeven. Het heeft vijf vingertjes aan elke hand, een mondje en twee oogjes. Als hij goed verzorgd wordt, zijn die handjes misschien ooit de handen van een kunstenaar of een muzikant. Toen kwam die andere gedachte bij me op. "Is het niet prachtig dat God niet de rijken en de mensen met een opleiding heeft uitgekozen en tegen hen zei: 'Jullie kunnen kinderen krijgen', en tegen de armen en de onopgeleiden zegt: 'Jullie kunnen dat niet'." Iedereen op aarde heeft dat voorrecht.

Het eerste bevel dat ooit aan de mens werd gegeven was dat hij "vruchtbaar moest zijn en zich moest vermenigvuldigen." Met andere woorden, hij moest zich voortplanten naar zijn eigen soort. God zei niet tegen Adam en Eva, onze eerste ouders, dat ze Geestelijk moesten zijn. Zij waren al naar Zijn beeld. De zonde was nog niet ingetreden. Hij zei alleen: "Vermenigvuldig je. Ik wil er meer zoals jullie, meer naar mijn beeld.

Natuurlijk werd het beeld ontsierd. Maar Adam en Eva kregen kinderen. Ze begonnen zich te vermenigvuldigen. Maar er kwam een tijd dat God de meesten van die geboren waren, moest vernietigen. Hij begon opnieuw met acht mensen. De meer dan twee miljard mensen die nu op aarde zijn, kwamen voort uit de acht die in de ark waren, omdat zij vruchtbaar waren en zich vermenigvuldigen.

In het fysieke rijk word je grootouder als je kinderen krijgt. Je ouders zijn dan overgrootouders, en hun overgrootouders. **En zo hoort het ook in het Geestelijke.**

Iemand wordt wedergeboren wanneer hij Jezus Christus ontvangt. "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, aan hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Die geboren zijn, niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God" (Johannes 1:12-13) - de nieuwe geboorte. Het is Gods plan dat deze nieuwe kinderen in Christus groeien. Alle voorzieningen zijn getroffen voor hun groei tot volwassenheid, en dan moeten zij zich vermenigvuldigen - niet alleen de rijken of degene met een opleiding, maar allen. **Iedereen die in Gods gezin wordt geboren, moet zich vermenigvuldigen.**

Zielenwinners zijn geen zielenwinners vanwege wat zij weten, maar vanwege de Persoon die zij kennen, hoe goed zij Hem kennen, en hoezeer zij ernaar verlangen dat anderen Hem kennen.

Slechts een paar dingen zullen de mens ervan weerhouden zich te vermenigvuldigen in het natuurlijke. Een daarvan is dat ze nooit trouwen. Als ze niet verenigd zijn, zullen ze zich niet voortplanten. Dit is een waarheid die christenen moeten begrijpen met verwijzing naar Geestelijke voortplanting. Wanneer iemand een kind van God wordt, moet hij beseffen dat hij in vereniging met Jezus Christus moet leven, als hij anderen voor de Verlosser wil winnen.

Iets anders dat mensen ervan kan weerhouden kinderen te krijgen is onvolwassenheid. God heeft er in zijn wijsheid voor gezorgd dat kleine kinderen geen baby's kunnen krijgen. Een kleine jongen moet eerst voldoende volgroeid zijn om de kost te kunnen verdienen, en een klein meisje moet oud genoeg zijn om voor een baby te zorgen.

De Damascusweg-achtige ervaring die onthulde dat de opvolging van een nieuw Christen verplicht is, niet optioneel

Op een dag jaren geleden. Ik reed in mijn kleine Model-T Ford en zag een jonge man op straat lopen. Ik stopte en pikte hem op. Toen hij in de auto stapte, vloekte hij en zei: "Het is zeker moeilijk om een lift te krijgen."

Ik hoor nooit een man de naam van mijn Verlosser ijdel gebruiken zonder dat het mijn hart pijn doet. Ik reikte in mijn zak naar een traktaat en zei: "Jongen, lees dit eens."

Hij keek naar me op en zei. "Heb ik jou niet ergens eerder gezien?"

Ik bekeek hem aandachtig. Hij zag eruit als iemand die ik zou moeten kennen. We kwamen erachter dat we elkaar het jaar ervoor op dezelfde weg hadden ontmoet. Hij was op weg naar een golfbaan toen ik hem oppikte. Hij was in mijn auto gestapt en was op dezelfde manier begonnen met de naam "Jezus Christus". Ik had bezwaar gemaakt tegen zijn gebruik van die naam en had het Nieuwe Testament opengeslagen en hem de weg van de verlossing gewezen. Hij had Jezus Christus als zijn Verlosser aanvaard. Bij het afscheid had ik hem Filippenzen 1:6 gegeven: "Hiervan overtuigd zijnde, dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, het zal volbrengen tot de dag van Jezus Christus." God zegene je, vriend. Lees dit," zei ik, en vervolgde mijn weg.

Een jaar later was er niet meer bewijs van de nieuwe geboorte en het nieuwe schepsel in deze jongen dan wanneer hij nooit van Jezus Christus had gehoord.

Ik had een grote passie om zielen te winnen en dat was mijn grote passie. Maar nadat ik deze jongen de tweede keer had ontmoet op weg naar de golfbaan, begon ik terug te gaan om enkele van mijn "bekeerlingen" te vinden. Ik wil je zeggen dat het me tot in mijn diepste raakte. Het leek erop dat Filippenzen 1:6 niet werkte.

Deze nadruk op het vinden en helpen van bekeerlingen duurde een paar of drie jaar voordat het Navigator-werk begon. Tegen die tijd omvatte ons werk minder bekeerlingen, maar werd er meer tijd doorgebracht met de bekeerlingen. Weldra kon ik zeggen zoals Paulus tegen de Filippenzen: "Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe." (Filippenzen 1:3- 5). Hij volgde zijn bekeringen op met dagelijks gebed en gemeenschap. Daarna kon hij zeggen: "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6). In overeenstemming hiermee luidt het 7e vers: " Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade".

Voordien was ik vergeten de mensen op te volgen die God door mij had bereikt. Maar vanaf dat moment begon ik tijd te besteden aan het helpen van hen. Toen enige tijd later die eerste matroos bij mij kwam, zag ik de waarde ervan in om drie maanden met hem door te brengen. Ik zag een Isaak in hem. Isaac had Jacob, en Jacob had de twaalf, en de rest van de natie kwam via hen.

Opvolging is meer dan de nieuwe christen aan de Heer binden.

Een Armeense jongen kwam op een dag mijn kantoor binnen en vertelde me over alle zielen die hij had gewonnen. Hij zei dat het allemaal Armeniërs waren en had de lijst om het te bewijzen.

Ik zei: "Nou, wat doet deze man?"

Hij zei: "Die doet het niet zo goed. Hij heeft zich teruggetrokken."

"En deze dan?" We gingen de hele lijst af en er was er niet één die een overwinnend leven leidde.

Ik zei: "Geef me je bijbel." Ik ging naar Filippiëzen en legde een karton onder het zesde vers, nam een scheermesje uit mijn zak en begon een beweging te maken om de bladzijde eruit te snijden. Hij pakte mijn hand en vroeg: "Wat ga je doen?"

"Ik ga dit vers eruit snijden," zei ik. "Het werkt niet." Weet je wat er mis was? Ik had het 6e vers uit zijn context gehaald, de verzen 3 tot en met 7. Paulus zei niet alleen, "Oké, de Heer is iets begonnen, Hij zal het afmaken." Maar weet je, dat is wat sommige mensen mij vertellen als ze een ziel winnen. Ze zeggen, "Nou, ik heb hem net aan God toevertrouwd."

Stel dat ik iemand ontmoet die een groot gezin heeft en tegen hem zeg: "Wie zorgt er voor uw kinderen?" "Mijn familie? Oh, ik heb ze bij de Heer gelaten."

Dan zou ik meteen tegen hem zeggen: "Ik heb een vers voor je: " Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige." (1 Timoteüs 5:8).

Paulus steunde de oudsten van de kerk in Efeze: " Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opziensers aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. (Handelingen 20:28).

Je kunt God niet de opzichter maken. Hij maakt jou de opzichter.

Omdat hij zich toelegde op het helpen van nieuwe christenen, bood Billy Graham de mogelijkheid om wereldwijd tienduizenden mensen te helpen.

Vijf jaar geleden kwam Billy Graham naar me toe en zei: "Dawson, we willen graag dat je helpt met onze follow-up. Ik heb de grote evangelisten en de grote opwekkingen bestudeerd en ik zie niet dat er veel follow-up programma's waren. We hebben het nodig. We hebben een gemiddelde van 6.000 mensen die voor Christus kiezen in een maand campagne. Ik denk dat je met het werk dat je gedaan hebt ons zou kunnen komen helpen."

Ik zei: "Billy, ik kan geen 6000 mensen helpen. Ik werk altijd met individuen en kleine groepen.

"Kijk, Dawson," antwoordde hij, "overal waar ik kom ontmoet ik Navigators. Ik ontmoette ze op school in Wheaton. Ze zitten nu op mijn school. (Hij was op dat moment voorzitter van Northwestern Schools.) Er moet iets van waar zijn."

"Ik heb gewoon geen tijd," zei ik.

Hij pakte me weer aan. De derde keer nam hij het tegen me op en zei: "Daws, ik kan 's nachts niet slapen omdat ik eraan denk wat er met de bekeerlingen gebeurt als een kruistocht voorbij is."

Op dat moment was ik op weg naar Formosa en ik zei: "Terwijl ik daar ben zal ik erover bidden, Billy." Op het zand van een strand in Formosa liep ik twee of drie uur per dag op en neer en bad: "Heer, hoe kan ik dit doen? Ik krijg niet eens het werk gedaan dat U mij te doen hebt gegeven. Hoe kan ik zes maanden van het jaar nemen om aan Billy te geven?"

Maar God legde de last op mijn hart.

Waarom zou Billy mij gevraagd hebben het te doen? Ik had die dag voordat ik naar Formosa vertrok tegen hem gezegd: "Billy, je zult iemand anders moeten nemen."

Hij nam me bij de schouders en zei, "**Wie anders? Wie is hierin gespecialiseerd?**" Ik was er in gespecialiseerd.

Bijbelse nadruk op opvolging

Als een ziel geboren wordt, geef haar dan de zorg die Paulus aan nieuwe gelovigen gaf. Paulus geloofde in nazorg. Hij was een druk evangelist, maar hij nam tijd voor opvolging. Het Nieuwe Testament bestaat grotendeels uit de brieven van Paulus die vervolgbrieven waren aan de bekeerlingen.

Jacobus geloofde erin. "Maar weest daders van het Woord en niet alleen hoorders", zei hij in Jakobus 1:22. Petrus geloofde erin. " En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien" (1 Petrus 2:2). Johannes geloofde erin: " Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben." (2 Johannes 4). Alle geschriften van Petrus, Paulus, Jacobus en de meeste van Johannes zijn voedsel voor de nieuwe Christen.

Het potentieel van een ononderbroken keten van voortplantende christenen...

"Oh, ik vind tijd om de Heer te dienen. Ik preek hier en daar." Maar achter dit alles heeft hij het ene verlangen om een geestelijke vader te zijn. Hij bidt dat God hem een man zal geven om te onderwijzen. Het kan zes maanden duren. Het hoeft niet zo lang te duren, maar misschien duurt het zes maanden om hem te krijgen.

Dus deze eerste man heeft na zes maanden een andere man. Elke man begint in de volgende zes maanden een ander te onderwijzen. Aan het eind van het jaar zijn ze met z'n vieren. Misschien geeft ieder een bijbelstudie of helpt met evangelisatie, maar tegelijkertijd gaat zijn belangstelling vooral uit naar zijn man en hoe het met hem gaat. Dus aan het eind van het jaar komen ze met z'n vieren bij elkaar, houden een gebedsbijeenkomst en besluiten: "Laten we ons door niets van de wijs laten brengen. Laten we het evangelie aan een heleboel mensen geven, maar laten we tenminste in één man investeren en hem erdoorheen helpen."

Dus de vier krijgen in de volgende zes maanden elk een man. Dat maakt acht aan het eind van anderhalf jaar. Ze gaan allemaal na elkaar en aan het eind van twee jaar zijn er 16 mannen. Na drie jaar zijn het er 64; de 16 zijn twee keer zo groot geworden. Na vijf jaar zijn er 1.024. Na vijftien en een half jaar zijn er ongeveer 2.147.500.000 mensen. Dat is de huidige wereldbevolking van personen ouder dan drie jaar.

Maar wacht eens even! Stel dat nadat de eerste man, A, B heeft geholpen en B klaar is om zijn man te krijgen terwijl A een ander gaat helpen, B op een zijspoor wordt gezet, uitvalt en zijn eerste man niet voortbrengt. Vijftien en een half jaar later kun je je 2.147.500.000 terugbrengen tot 1.073.750.000 omdat de duivel ervoor zorgde dat B onvruchtbaar was.

Een jonge dame werkt aan de telefoonbalie in ons kantoor in Colorado Springs. Anderhalf jaar geleden was ze verbonden aan de jonge communistische bond in Groot-Brittannië. Ze hoorde Billy Graham en nam de Heer Jezus Christus aan. Al snel werden zij en een paar andere meisjes in haar kunst- en toneelschool door de Heer gebruikt om een aantal meisjes voor Christus te winnen. Wij onderwezen Pat en enkele van de andere meisjes en ook zij trainen hun vriendinnen. Patricia is al een grootmoeder, hoewel ze pas ongeveer een jaar en vier maanden oud is in de Heer.

We zien dit de hele tijd. Ik ken een matroos die, toen hij pas vier maanden in de Heer was, al overgrootvader was. Hij had enkele matrozen tot de Heer geleid, die op hun beurt andere matrozen tot de Heer leidden, en deze laatsten leidden weer andere matrozen tot de Heer - maar hij was pas vier maanden oud.

Hoe werd dit gedaan? God gebruikte het zuivere kanaal van het leven van deze jonge christenen in hun uitbundigheid en eerste liefde voor Christus, en uit hun harten werd het onkreukbare zaad van het Woord van God gezaaid in de harten van andere mensen. Het hield stand. Het geloof kwam door het horen van het Woord. Zij werden wedergeboren door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zij observeerden de christenen die hen tot Christus brachten en deelden in de vreugde, de vrede en de sensatie van dit alles. En in hun vreugde wilden ze dat iemand anders het wist.

Opvolging voor een nieuw of slapend christen heeft een geestelijke ouder nodig

Verder is er niets onder de hemel dat een wedergeborene ervan kan weerhouden om met de Heer verder te gaan, als hij een geestelijke ouder heeft die voor hem zorgt en hem het geestelijke voedsel geeft waarin God heeft voorzien voor zijn normale groei.

Maar als alles in orde is tussen jou en de Heer, ongeacht hoeveel of hoe weinig je intellectueel weet vanuit het standpunt van de wereld, kan je een geestelijke ouder zijn. En dat kan zijn wanneer je nog heel jong bent in de Heer.

Een voorbeeld van geestelijk ouderschap

Drieëntwintig jaar geleden namen we een wedergeborene matroos en brachten we enige tijd met hem door, om hem te laten zien hoe hij zich geestelijk kon voortplanten naar zijn soort. Het kostte tijd, veel tijd. Het was geen gehaaste, 30 minuten durende uitdaging in een kerkdienst en een haastig afscheid met een uitnodiging om volgende week terug te komen. We brachten samen tijd door. We zorgden voor zijn problemen en leerden hem niet alleen Gods Woord te horen en te lezen, maar ook hoe het te bestuderen. We leerden hem hoe hij de koker van zijn hart kon vullen met de pijlen van Gods Woord, zodat de Geest van God een pijl uit zijn hart kon lichten en op de boog van zijn lippen kon plaatsen en een hart voor Christus kon doorboren.

Hij vond een aantal jongens op zijn schip, maar geen van hen wilde zich volledig inzetten voor de Heer. Ze zouden wel naar de kerk gaan, maar als het erop aankwam, waren ze er niet. Na een maand kwam hij naar me toe en zei: "Dawson, ik krijg geen van deze jongens op het schip zover dat ze aan de slag gaan."

Ik zei tegen hem: "Luister, je vraagt God je er één te geven. Je kunt er pas twee hebben als je er één hebt. Vraag God je een man naar je hart te geven."

Hij begon te bidden. Op een dag kwam hij naar me toe en zei: "Ik denk dat ik hem gevonden heb." Later bracht hij de jongeman over. Drie maanden nadat ik met hem begon te werken, had hij een man van hetzelfde hart gevonden. Deze eerste matroos was niet het soort man dat je moest pushen en prijzen geven voordat hij iets zou doen. Hij hield van de Heer en was bereid een prijs te betalen om voort te planten. Hij werkte samen met deze nieuwe baby in Christus, en die twee mannen begonnen te groeien en zich geestelijk voort te planten. Op dat schip vonden 125 mannen de Redder voordat het zonk in Pearl Harbor. Mannen van dat eerste slagschip zijn vandaag als zendelingen in vier werelddelen. Het was echter nodig om een begin te maken. De grote truc van de duivel is om zoiets te stoppen als hij kan voordat het begonnen is. Hij zal je ook tegenhouden, als je hem zijn gang laat gaan.

God beloofde Abraham "...alleen het nageslacht van Izaak zal uw nageslacht genoemd worden." (Genesis 21:12), dus wachtte Abraham heel lang op die zoon. Gods belofte om Abraham de vader van vele volken te maken was allemaal verpakt in die ene zoon, Izaak. Als Hitler aanwezig was geweest en Izaak's dood had veroorzaakt toen Abraham zijn mes over hem had uitgestoken op de berg Moria, had Hitler in die ene klap elke Jood kunnen doden.

Je kunt een ziel tot Christus leiden in 20 minuten tot een paar uur. Maar het duurt 20 weken tot een paar jaar om hem op de weg naar volwassenheid te brengen, zegevierend over de zonden en de steeds terugkerende problemen die daarbij komen kijken. Hij moet leren de juiste beslissingen te nemen. Hij moet gewaarschuwd worden voor de verschillende "dingetjes" die met hun octopusarmen naar hem uitreiken en hem naar binnen trekken en op een zijspoor zetten. Maar als je een man krijgt, heb je je bediening verdubbeld - sterker nog, je hebt je bediening meer dan verdubbeld. Weet je waarom? Wanneer je je man onderwijst, ziet hij hoe het moet en doet hij je na.

Een persoonlijk en regelmatig toegewijd leven is essentieel voor een zegevierend en vruchtbaar leven.

Enige tijd geleden sprak ik met 29 zendingskandidaten. Zij waren afgestudeerd aan universiteiten, bijbelscholen of seminaries. Als bestuurslid interviewde ik elk van hen gedurende vijf dagen, waarbij ik elke kandidaat een half uur tot een uur gaf.

Onder de vragen die ik stelde waren er twee die zeer belangrijk zijn. De eerste had te maken met hun toegewijde leven. "Hoe is uw toegewijde leven?" vroeg ik hen. "Hoe is de tijd die je met de Heer doorbrengt? Heb je het gevoel dat je toegewijde leven is zoals de Heer het wil?"

Van deze groep van 29 personen zei slechts één persoon: "Ik geloof dat mijn godsdienstig leven is wat het zou moeten zijn". Aan de anderen was mijn vraag toen: "Waarom is uw toegewijde leven niet wat het zou moeten zijn?"

"Nou, zie je, ik ben hier op dit zomereinstituut," was een veelvoorkomend antwoord. "We hebben een geconcentreerde cursus. We doen een jaar werk in slechts tien weken. We hebben het zo druk."

Ik zei: "Oké. Laten we teruggaan naar de tijd dat je studeerde. Had je toen een overwinning in je toegewijde leven?" "Nou, niet precies."

De andere vraag die ik stelde was. "Je gaat naar het buitenland. Je hoopt door de Heer gebruikt te worden om mannen en vrouwen voor Christus te winnen. Klopt dat?"

"Ja."

U wilt toch dat ze doorgaan en het overwinningsevenen leiden? Je wilt toch niet dat ze alleen maar een beslissing nemen en dan teruggaan in de wereld, hè?"

Mag ik je dan nog iets vragen? Hoeveel mensen ken je vandaag bij naam die door jou tot Christus werden gewonnen en voor Hem leven?".

De meerderheid moest toegeven dat zij bereid waren een oceaan over te steken en een vreemde taal te leren. maar zij hadden niet hun eerste ziel gewonnen die met Jezus Christus verder ging. Een aantal van hen zei dat zij veel mensen naar de kerk hadden gekregen; anderen zeiden dat zij sommigen hadden overgehaald om naar voren te gaan als de uitnodiging was gedaan.

Ik vroeg: "Leven zij nu voor Christus?"

Hun ogen vielen neer. Toen vervolgde ik: "Hoe verwacht je dat je, door een oceaan over te steken en in een vreemde taal te spreken met mensen die je wantrouwen en wiens levenswijze onbekend is, daar kunt doen wat je hier nog niet hebt gedaan?"

Wij gingen terug en ontdekten dat zij nooit een periode van overwinning in hun toegewijd leven hadden gehad sinds zij de Verlosser hadden leren kennen. Dat was een van de redenen voor hun onvruchtbaarheid - gebrek aan gemeenschap met Christus.

Deze vragen gelden niet alleen voor zendelingen en toekomstige zendelingen. Ze gelden voor al Gods volk. Ieder van Zijn kinderen zou een voortplanter moeten zijn.

Het bijbelmemorisatie is een essentieel hulpmiddel voor groei en bereik.

"Vul je hart met dit kostbare zaad. Je zult merken dat God je zal leiden naar degenen die je tot Christus kunt leiden. Er zijn nu veel harten klaar voor het Evangelie".

Tot enkele jaren na ons huwelijk kende de vader van mijn vrouw de Heer niet. Ook hier gebruikte God kinderen om een hongerig hart te bereiken. Toen Ruthie drie en Bruce vijf was, gingen ze op bezoek bij opa en oma. Opa probeerde hen kinderrijmpjes te laten herhalen. Hij zei: "Mary had a little lamb" en "Little Boy Blue," maar de kinderen keken hem alleen maar aan en vroegen: "Wie is Little Boy Blue?" Hij dacht dat ze niet veel wisten.

Hun moeder zei: "Ze weten wel wat. Citeer Romeinen 3:23, Bruce." Dit deed Bruce. Toen vroeg hij: "Zal ik er nog een citeren, opa?"

"Natuurlijk," zei opa.

Bruce begon Schriftverzen te citeren, zo'n 15 in totaal, en Ruth citeerde er een paar tussendoor. Dit verrukte opa. Hij nam ze mee naar de burens en naar de tantes en ooms, en liet hen zien hoe goed deze kinderen de Schrift kenden. Ondertussen deed het Woord van God zijn werk. Het duurde niet lang of de Heilige Geest plantte door de stemmen van kinderen het zaad in zijn hart. "Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd" (Psalm 8:2).

Vroeger was het plan van de Navigators dat wanneer de zeelieden bij ons aan tafel zaten, aan het eind van de maaltijd aan elke collega werd gevraagd een vers te citeren.

Ik zei dan: "Citeer een vers dat je in de afgelopen 48 uur hebt geleerd, als je dat hebt. Anders gewoon een vers. Op een avond, terwijl we rond de tafel verzen citeerden, kwam mijn driejarige dochttertje aan de beurt. Er zat een nieuwe matroos naast haar die er niet aan dacht dat zij de Bijbel memoriseerde, dus zonder haar de kans te geven, begon hij. Ze keek naar hem op om te zeggen: "Hallo, Ik ben ook een mens", en toen citeerde ze op haar eigen manier Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zij legde de nadruk op "wie", want toen haar dat vers voor het eerst werd geleerd, kon zij dat woord niet uitspreken.

Dagen later kwam die matroos naar me toe en zei: "Ik wilde dat vers uit de Bijbel wilde citeren. Het was het enige dat ik kende. Maar ik kende het niet echt, totdat kleine Ruthie het citeerde. Toen ze zei wie dan ook, dacht ik, dat gaat ook over mij. Terug op het schip nam ik de Heer aan. Vandaag is die jongeman missionaris in Zuid-Amerika.

Ieder van ons, ongeacht zijn leeftijd, zou Bijbelverzen uit het hoofd moeten leren. In een zondagsschoolklas maakten een vrouw van 72 jaar en een andere van 78 jaar The Navigators Topical Memory System (samengestelde set van belangrijke verzen) af. Ze hadden toen iets te geven.

Vijf redenen waarom christenen zich niet voortplanten

(1) Zonde: openlijk - heimelijk - niet beleden - Een andere factor die de voortplanting kan belemmeren is ziekte of aantasting van een lichaamsdeel dat nodig is voor de voortplanting. In het geestelijke rijk is de zonde de ziekte die iemand ervan kan weerhouden de verlorenen te winnen.

Plant je voort? Zo niet, waarom niet? Komt het door een gebrek aan intimiteit met Christus, je Heer? Onthoud: "Niets onder de hemel behalve zonde, onvolwassenheid en gebrek aan gemeenschap zal je in een positie brengen waarin je je niet kunt voortplanten.

Overal waar je een christen vindt die geen mannen en vrouwen tot Christus leidt, is er iets mis. Misschien is hij nog een baby. Ik bedoel niet dat hij niet veel van de leer weet en niet goed geïnformeerd is door het horen van een goede prediking. Ik ken veel mensen die de

Pre-, de post- en de-Ah-millennial positie en die veel weten over bedelingen, maar die nog onvolwassen zijn. Paulus zei over sommigen van hen in Korinthe: "En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. (1 Korintiërs 3:1).

Plant je voort? Zo niet, waarom niet? Komt het door een gebrek aan intimiteit met Christus, je Heer, die hechte gemeenschap die deel uitmaakt van het grote plan? Of is het een zonde in je leven, een onbeleden iets, dat de stroom heeft tegengehouden? Of is het dat je nog een baby bent? " Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst" (Hebreeën 5:12).

Omdat zij baby's waren, waren zij onvolgroeid, niet in staat tot geestelijke voortplanting. Met andere woorden, zij konden andere mensen niet helpen om wedergeboren te worden. Paulus vervolgde: "Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens?" (1 Korintiërs 3:2, 3).

Ik ken veel gemeenteleden, zondagsschoolleraars en leden van de vrouwenzendingsvereniging die tegen elkaar zeggen: "Heb je het gehoord van die en die?" en roddels doorgeven. Zulken hebben iets afschuwelijks gedaan in de ogen van God. Hoe verschrikkelijk is het als een christen iets hoort en het verhaal verspreidt!

Het Boek zegt: " Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, " (Spreuken 6:16,17). O, de christenen die ik ken, zowel mannen als vrouwen, die leugens toelaten! "... die tweedracht zaait onder broeders" (Spreuken 6:19) is een andere. Dit is wandelen als een baby, en ik geloof dat dit een van de fundamentele redenen is waarom sommige christenen geen mensen door hen laten wedergeboren worden in Gods gezin. Zij zijn geestelijk ziek. Er is iets mis. Er is een geestelijke ziekte in hun leven. Ze zijn onvolwassen. Er is geen vereniging met Christus.

(2) Angst voor mensen - "Oh, maar ik ben bang," zegt iemand. Denk eraan: " Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. " (Spreuken 29:25).

(3) Gebrek aan een spiritueel doel in het leven - Er zijn christenen wier leven in het honderd loopt, maar die toch het verlangen hebben om geestelijke ouders te zijn. Neem een typisch voorbeeld. Je ontmoet hem 's morgens als hij naar zijn werk gaat en zegt tegen hem:

"Waarom ga je naar je werk?"

"Nou, ik moet geld verdienen.

"Waar verdien je geld voor?" vraag je.

"Nou," antwoordt hij. "Omdat ik eten moet kopen."

"Waarvoor wil je eten?"

"Ik moet eten om kracht te hebben om te gaan werken en wat meer geld te verdienen."

"Waarvoor wil je meer geld?"

"Ik moet kleren kopen zodat ik gekleed naar mijn werk kan gaan en wat meer geld kan verdienen.

"Waarvoor wil je meer geld?"

"Ik moet een huis kopen of de huur betalen zodat ik een plek heb om uit te rusten, zodat ik fit ben om te werken en wat meer geld te verdienen."

En zo gaat het. Er zijn veel van dat soort christenen die in grote cirkels lopen. **Vervolgens vraag je door en vraag je: "Wat doe je nog meer?"**

(4) Druk - Ik geloof dat Satan er daarom alles aan doet om de christen druk, druk, druk, maar niet vruchtbaar te krijgen.

Er staat een verhaal in 1 Koningen, hoofdstuk 20 over een man die een gevangene aan een dienaar gaf en de dienaar opdroeg de gevangene goed te bewaken. Maar omdat de dienaar hier en daar bezig was, ontsnapte de gevangene.

De vloek van vandaag is dat we het te druk hebben. Ik heb het niet over bezig zijn met geld verdienen om eten te kopen. Ik heb het over druk bezig zijn met christelijke dingen. We hebben geestelijke activiteit met weinig productiviteit. En productiviteit komt voort uit wat wij "opvolging" noemen.

(5) Christenen doen belangrijke taken, maar niet de belangrijkste – Ik weet zeker dat er in de christelijke kring mannen en vrouwen zijn die al vijf, tien of twintig jaar christen zijn, maar die niet één persoon kennen die vandaag door hen voor Jezus Christus leeft. Ik heb het nu niet over louter werken voor Christus, maar over produceren voor Christus. Iemand kan zeggen: "Ik heb honderdduizend traktaten uitgedeeld". Dat is goed, maar hoeveel schapen heb je binnengehaald?

Maar vandaag de dag hebben we veel kerkbankzitters -mensen denken dat als ze trouw zijn in hun kerkbezoek, flinke giften in de offerschaal doen en mensen laten komen, ze hun deel hebben gedaan.

Als ik de dominee van een kerk was en diakenen of ouderlingen had om het avondmaal door te geven en koorleden om te zingen, dan zou ik zeggen: "Dank God voor jullie hulp. We hebben jullie nodig. Prijs de Heer voor deze extra dingen die jullie doen", maar ik zou blijven hameren op het grote werk - "Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je". Al die andere dingen zijn bijkomstig bij de allerhoogste taak om een man of vrouw voor Jezus Christus te winnen en hem of haar dan te helpen om verder te gaan.

Samenvatting + aansporingen

Iedereen moet opnieuw geboren worden. Dat is Gods verlangen. God heeft nooit bedoeld dat de mens slechts leeft en sterft en een wandelend lijk is dat in de grond wordt gelegd. De meeste mensen weten dat er iets achter het graf is, **en dus moet iedereen die in Gods gezin is geboren, anderen zoeken om wedergeboren te worden.**

- Gevolgen gehoorzamen hun oorzaken door onweerstaanbare wetten. Wanneer je het zaad van Gods Woord zaait, zul je resultaten krijgen. Niet ieder hart zal het Woord ontvangen, maar sommigen wel en de nieuwe geboorte zal plaatsvinden.
- Mannen, waar is je man? Vrouwen, waar is jullie vrouw? Waar is degene die u tot Christus leidde en die nu met Hem verder gaat.
- Waar is je man? Waar is je vrouw? Heb je er een? Je kunt God om een vragen. Doorzoek uw harten. Vraag de Heer: "Ben ik geestelijk onvruchtbaar? Als dat zo is, waarom ben ik dat dan?"
- Waar is je man? Waar is je vrouw? Waar is uw jongen? Waar is je meisje? Wat is er nodig om ons uit onze zelfgenoegzaamheid te halen en ons te laten bidden: "God, geef me een meisje of man die ik voor Christus kan winnen, of laat me iemand nemen die al gewonnen is, een kind in Christus, en probeer die zo op te leiden dat hij of zij zich zal voortplanten!"
- Wat zijn we blij dat de massa's de stoelen vullen! Maar waar is je man? Ik heb liever één "Isaac" levend dan honderd dood, of onvruchtbaar, of onvolwassen.
- De reden dat wij dit Evangelie niet tot aan de uiteinden der aarde krijgen is niet omdat het niet krachtig genoeg is.
- Zielevinners zijn geen winners, vanwege wat zij weten, maar vanwege de Persoon die zij kennen, hoe goed zij Hem kennen, en hoezeer zij ernaar verlangen dat anderen Hem kennen.
- Vul je hart met dit kostbare zaad. U zult merken dat God u zal leiden naar hen die je tot Christus kunt leiden. Er zijn nu vele harten klaar voor het Evangelie.
- Vergeet niet dat niets onder de hemel, behalve zonde, onvolwassenheid en gebrek aan gemeenschap je in een positie zal brengen waarin u zich niet kunt voortplanten.
- Je kunt God niet de opziener maken. Hij maakt jou de opziener.
- Verder is er niets onder de hemel dat een wedergeborene ervan kan weerhouden met de Heer verder te gaan als hij een **geestelijke ouder** om voor hem te zorgen en hem het geestelijk voedsel te geven waarin God heeft voorzien voor zijn normale groei.
- Maar als alles in orde is tussen jou en de Heer, ongeacht hoeveel of hoe weinig je intellectueel weet, vanuit het standpunt van de wereld, **je kunt een geestelijke ouder zijn.** En dat kan overigens zijn als je nog heel jong bent in de Heer.
- Het Evangelie verspreidde zich in de eerste eeuw over de bekende wereld zonder radio, televisie of drukpers, omdat deze mannen voortbrachten die **Vermenigvuldigen.**

Definities

Producersen - Geestelijk werk om een ander tot Christus te leiden of om een nieuwe of hulpbehoevende christen op te volgen.

Voortplanten - Reproduceer jezelf geestelijk door een ander tot Christus te leiden.

Voortplanter - Iemand die een ander tot Christus heeft geleid.

Vermenigvuldig³ - Dit gebeurt wanneer een geestelijk kind een ander tot Christus leidt.

Geestelijk ouderschap - Zorgen voor een nieuwe of behoeftige christen en hem/haar het geestelijke voedsel geven waarin God heeft voorzien voor normale groei..⁴

Generaties - Dit is synoniem met het hebben van geestelijke kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterkleinkinderen enz. _____

³ Het verschil tussen vermenigvuldigen en reproduceren is nauwelijks te onderscheiden.

⁴ Op blz. 4 en 5 van het uitgeschreven bericht vertelt Trotman enkele dingen die hij deed bij de opvoeding van Lester Spencer.

Voor anderen leven

Discussievragen

(Toepassing Sessie)

- Schrijf de antwoorden op de volgende vragen op en bespreek ze:

1. Hoe illustreerde Trotman de vergelijking tussen lichamelijke en geestelijke voortplanting en vermenigvuldiging?

2. Welke ervaring heeft hem ervan overtuigd dat de follow-up van een nieuwe christen essentieel is?

3. Wat illustreerde Trotman met zijn gesprek met de Armeense jongen?

4. Waarom koos Billy Graham Dawson Trotman om hem te helpen bij het opvolgen van nieuwe bekeerlingen?

5. Wat leert het Nieuwe Testament over opvolging?

6. Wat is het potentieel van een ononderbroken keten van voortplanters?

7. Wat is een geestelijke ouder, en wat doet hij/zij?

8. Hoe presenteerde Trotman het pleidooi voor een sterk toegewijd leven?

9. Wat had hij te zeggen over het bijbelmemorisatie?

10. Wat zijn vijf redenen waarom christenen zich niet voortplanten??

11. Welke specifieke zonden noemde hij?

12. Wat voor soort vragen stelde Trotman het vaakst...?

14. Schrijf vier van de volgens jou krachtigste uitspraken in de boodschap op..

15. Welke veranderingen zou je kunnen en moeten aanbrengen in uw leven als gevolg van deze uitdagende boodschap?
